

Parochiekern De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Telefoon Menswordingskerk: 071 - 589 03 50

Eerst aanspreekbare: Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie Meerburgkerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 10

14 oktober 2016



Vervoer naar de kerk

Vanaf 18 december is de Goede Herderkerk (Meerburgkerk) weer open en zijn alle parochianen welkom in Zoeterwoude-Rijndijk.

Bent u slecht ter been, heeft u geen vervoer en zou u graag willen meerijden naar de Goede Herderkerk voor de zondagvieringen van 09.30 uur? Meldt u zich dan aan, zodat wij in kaart kunnen brengen hoeveel parochianen vanuit Leiderdorp, Leiden of Zoeterwoude willen meerijden naar De Goede Herderkerk.

Wij zijn ook op zoek naar parochianen die één of meerdere personen willen vervoeren naar de Goede Herderkerk. Zonder auto's en bestuurders kunnen wij de mensen die geen vervoer hebben niet ophalen en weer thuis brengen.

Al jaren hebben wij een aantal vrijwilligers, maar deze groep is te klein om ook de mensen uit Leiderdorp op te halen. Dus rijders vanuit Leiderdorp: als u toch richting Zoeterwoude gaat, kunt u dan een medeparochiaan meenemen?

U kunt zich aanmelden als passagier of als chauffeur bij Ellen Hartevelde (telefoon: 06-12284477) of via het secretariaat op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur (telefoon: 071-5411510)

Namens de werkgroep Kerkvervoer, Ellen Hartevelde

Aanmeldingen voor de Eerste Heilige Communie

Het Eerste Heilige communiefeest in parochiekern De Goede Herder zal worden gevierd in april of mei 2017. Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen hieraan meedoen.

U kunt uw kind aanmelden per e-mail aan ehcdegoedeherder@hotmail.com

Ook met vragen kunt u op dit e-mailadres terecht.

De communiewerkgroep van Parochiekern De Goede Herder



Schuldhulpmaatje Zoeterwoude heeft nu ANBI-status

In 2015 is Schuldhulpmaatje Zoeterwoude van start gegaan. In deze Zoeterwoudse stichting werken de katholieke parochies en de protestantse gemeente samen. In het eerste jaar zijn drie vrijwilligers, maatjes, opgeleid om mensen die financiële problemen hebben of dreigen te krijgen met raad en daad te kunnen ondersteunen. Dit zijn soms langdurige en ingewikkelde trajecten. Omdat het aantal hulpvragen nog steeds groeit zijn in 2016 nog eens twee nieuwe maatjes opgeleid. In totaal zijn al ca. 20 mensen geholpen.

Schuldhulpmaatje geeft geen geld, maar biedt morele steun en deskundige hulp om (weer) overzicht te krijgen in de financiële situatie. En dat doen ze gratis.

De opleidingen voor de vrijwilligers en het lidmaatschap van Schuldhulpmaatje Nederland zijn echter niet gratis. Om deze kosten te kunnen betalen is Schuldhulpmaatje Zoeterwoude afhankelijk van bijdragen van o.a. gemeente, fondsen, kerken en particulieren. Sinds kort beschikt Schuldhulpmaatje Zoeterwoude over de ANBI-status. Dat betekent dat u een gift kunt aftrekken van de belasting. Als u het werk van deze vrijwilligers een warm hart toedraagt kunt u een gift overmaken op NL86KNAB0720348196 tnv Stichting Schuldhulp Zoeterwoude. Voor meer informatie over Schuldhulpmaatje en haar werkwijze kunt u kijken op

<https://schuldhulpmaatje.nl/>

Namens de maatjes (en de hulpvragers): hartelijk dank!

PAX

De Woord- en Communiedienst van 18 september jl. stond geheel in het teken van de Vrede - de Vredesweek en de Vredeswake. Na de viering werd er een kerkdeurcollecte gehouden tbv. de vredesactiviteiten van PAX in Nederland en elders in de wereld. De opbrengst was € 189.10 De MOV wil u hiervoor hartelijk bedanken.

MOV



Rita's Reisbureau

Rita's reisbureau is een kleine organisatie die bemiddelt tussen enerzijds mensen, die in Nederland een vakantiehuisje hebben en anderzijds mensen die graag in Nederland op vakantie willen, maar het niet kunnen betalen. Aan de eigenaren van een vakantiehuisje of caravan wordt gevraagd dit voor één of enkele weken per jaar tegen geen of minimale

kosten ter beschikking te stellen. Via een centraal coördinatiepunt wordt het aanbod beschikbaar gesteld aan pastores, maatschappelijk werkers en andere bemiddelaars, die zicht hebben op de armoede in hun omgeving.

Rita's reisbureau heeft haar oorsprong in het katholiek maatschappelijk activeringswerk in Rotterdam, maar is in de voorbije jaren uitgegroeid tot een landelijk netwerkje en formeel ingericht als een stichting. (www.ritasreisbureau.nl)

In de zomer kon de stichting beschikken over 18 accommodaties, die in totaal 84 weken beschikbaar waren. Het werk is als de bekende druppel op een gloeiende plaat. Door de aanhoudende armoede in Nederland is de behoefte aan gesponsorde vakanties nog altijd vele malen groter dan het aanbod.

Daarom is aan de Diaconale Commissie Medemens van de parochiekerk 'De Goede Herder' gevraagd of wij hen willen helpen bij het zoeken van personen, die over een vakantiehuisje, sta-caravan of een ander geschikt vakantieverblijf beschikken en die dit voor één of enkele weken beschikbaar willen stellen. Aan dit verzoek willen wij graag voldoen.

Bent u de gelukkige eigenaar en wilt u uw vakantieverblijf beschikbaar stellen voor bijstandsgerechtigden, mensen in de schuldsanering, gebruikers van de voedselbank, dan kunt u contact opnemen met de heer Jaap van Soest, secretaris van het stichtingsbestuur (<mailto:j.soest@wxs.nl>) of met de heer Bas van Es, uitvoerend coördinator (<mailto:info@ritasreisbureau.nl>).

DCM De Goede Herder

Sluitingsbedevaart naar Kevelaer

Het jaar loopt ten einde, niet alleen het kalenderjaar maar in Kevelaer betekent dit ook dat het bedevaartjaar 2016 ten einde loopt. Dit wordt op plechtige wijze officieel afgesloten. Het seizoen zal weer plechtig geopend worden op zondag 30 april 2017.

De Haagse Bedevaarten organiseert een reis naar Kevelaer van 31 oktober t/m 1 november. Het programma is als volgt:

Maandag 31 oktober: Vertrek rond 8.15 uur. Na het inchecken in het hotel en de lunch deelname aan een kruisweg. Wijding van de bedevaartkaars in de H. Mis. Diner. Plechtig Lof.

Dinsdag 1 november: Pontificale Hoogmis in de Basiliek met dr. Felix Genn, bisschop van Münster. Preek en de Pauselijke Zegen in het Forum Pax Christi. Na het diner afscheid van de Genadekapel en gelegenheid tot het laten zegenen van devotionalia. Rond 18 uur zal de bus de eerste stopplaats terug naar huis weer aandoen.

Deelnamekosten per persoon:

- 2-persoonskamer met douche/wc € 140,-
- 1-persoonskamer met douche/wc € 152,-

De kosten zijn inclusief: vervoer, lunch, diner, overnachting met ontbijt, warme middagmaaltijd, groepsreisverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.).

Komt u met eigen vervoer, dan is de prijs op basis van een 2-persoonskamer € 118,-. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u zich wenden tot onze website

www.bedevaart.nl of bellen met 010-4149577

Ineke Huitema, secretaris Haagse Bedevaarten



Congres Bruisende Kerk

Zondag 30 oktober is in Gouda het congres Bruisende Kerk. De bedoeling van het congres is om jonge katholieken (18-38 jaar) te inspireren en laten bruisen van de ideeën over de toekomst van de Kerk. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 16

oktober opgeven via de website www.bewustkatholiek.nl

Emy Jansons, Projectleider Bewust Katholiek

Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen

Op de 90ste verjaardag van Wereldmissiedag, ingesteld door Paus Pius XI in 1926, besteden Missio/Pauselijke Missiewerken aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen.

Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land. Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen.

In 2013 raasde de supertyfoon Haiyan over het land en liet een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vonden de dood. Degenen die het overleefden hadden niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond.

Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban. De zusters Missiebenedictinessen hebben het initiatief genomen om de vissersfamilies te helpen. Langdurige hulp, zodat de mensen een nieuw leven kunnen opbouwen in waardigheid. Daarom is begonnen met de bouw van een nieuw dorp "Sambayanan ni San Benito". Heel belangrijk is dat de gezinnen zelf mee aanpakken. Zo moet er een sterke gemeenschap ontstaan.

In de Filippijnse hoofdstad Manila is er grote armoede. Veel mensen leven op straat. Ze verdienen een schamel inkomen met een riksja, die 's avonds voor het hele gezin wordt ingericht als slaapplaats, omdat zij zich geen woning kunnen veroorloven. Daarom heeft zuster Cecile Ido het gezinscentrum 'Tuluyan' opgericht, waar de mensen niet alleen een tijdelijk veilig onderdak vinden, maar ze krijgen ook hulp bij vervolgoopleidingen en beroepscursussen, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien en een menswaardige woonplek vinden.

In dit jaar van de Barmhartigheid willen wij u in de Wereldmissiemaand laten zien hoe die barmhartigheid concrete gestalte krijgt in mensen, zoals zuster Cecile Ido of Pater Sebastiano D'Ambra, die zich al jaren inzet voor de interreligieuze dialoog. Onderdeel ervan is het jongerenprogramma, dat jonge moslims en christenen op Mindanao bij elkaar brengt om vooroordelen af te bouwen, wederzijds begrip te bevorderen en zich gezamenlijk in te zetten voor de vrede.

Onze oproep is: Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan. Op zondag 23 oktober zal de kerkcollecte in zijn geheel bestemd worden voor het werk van de zusters en paters, die getuigen van Gods Barmhartigheid. *Diaconie/MOV werkgroep 'De Goede Herder'*



Levensbeschouwing 2.0

De Franciscaanse Beweging wil het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs dichter bij de belevingswereld van de jeugd brengen. We ontwikkelen op dit moment een mobiele app met lespakket dat we volgend jaar willen introduceren. In dat pakket staan de waarden van Franciscus van Assisi centraal, maar dan in een modern jasje, afgestemd op de digitale belevingswereld van de jeugd.

Hoe werkt het? Wanneer de app gedownload is maken spelers een eigen 'avatar' aan. Een poppetje dat ze in uiterlijk naar eigen wensen kunnen aanpassen. Het wordt hun identiteit in het spel. Ze beginnen in een wereld die duister en donker is. Door het volbrengen van uitdagingen in de echte wereld zal ook langzaam hun digitale wereld opvrolijken.

De uitdagingen hebben allerlei opdrachten. 'Drink twee dagen geen frisdrank.' 'Denk een week lang iedere dag iets positiefs als je opstaat.' 'Zeg vandaag gedag tegen mensen waar je nooit iets tegen zegt, maar die je wel vaak ziet.' 'Ga vandaag tien minuten ergens zitten en denk nergens aan.'

Sommige uitdagingen kunnen met vrienden gedaan worden. Iedere uitdaging levert punten op. De uitdagingen zijn verdeeld in drie categorieën; vrede, milieu en betrokkenheid. Spelers kunnen zich specialiseren in een van die drie en zich ontpoppen tot een 'vredesactivist', een 'milieubeschermer' of een 'mensen-mens'. Ze kunnen natuurlijk ook alle activiteiten voltooien en 'allround weldoener' worden.

Om het project op een degelijke manier te realiseren is er een flink budget nodig. Met crowdfunding geven we veel mensen en organisaties de mogelijkheid een beetje bij te dragen aan de financiering. Dat dit project meer mensen bezighoudt blijkt wel uit het aantal donaties dat al binnen is. We hebben al ruim 20% van het bedrag binnen.

Graag attendeer ik u op dit bijzondere project en vraag ik u te overwegen of een financiële donatie, groot of klein, binnen uw mogelijkheden ligt. Natuurlijk staat er tegenover iedere donatie een tegenprestatie van onze kant. U leest alles over dit project op www.geloofinproject.nl

Franciscaanse beweging





Gehuwd

Loek Weijts en Amanda Jongbloed, 9 oktober 2016

Overleden

Corrie van Dorp-Brouwer, 15 september 2016, 90 jaar

Elly van Stekelenburg-Saris, 27 september 2016, 87 jaar

Vieringen De Goede Herder

Gedurende de herinrichting van de Meerburg vinden de vieringen plaats in de Menswording.

| | De Menswording |
|---------------------|---|
| Zondag 16 oktober | 09.30 uur Woord- en gebedsdienst met Dames- en Herenkerk met kindernevendienst Voorganger: Leo Koot |
| Zondag 23 oktober | 09.30 uur Eucharistieviering met Dames- en Herenkerk Voorgangers: pater L. van Ulden O.F.M. |
| Zondag 30 oktober | 09.30 uur Eucharistieviering met Dames- en Herenkerk Voorganger: pastoor W. Broeders |
| Woensdag 2 november | <i>Allerzielen in het licht</i> 18:00 uur, begraafplaats achter de Meerburgkerk Met Jongerenkerk Voorganger: pastoor W. Broeders <i>Allerzielen</i> 19:00 uur Woord- en gebedsdienst met Dames- en Herenkerk Voorganger: Piet Schoorl |
| Zondag 6 november | 09.30 uur Eucharistieviering met Dames- en Herenkerk met kindernevendienst Voorganger: R. Kurvers |
| Zondag 13 november | 09.30 uur Eucharistieviering met Kinderkerk Voorganger: pastoor W. Broeders |

Doordeweekse openstelling voor mensen die behoefte hebben de kerk binnen te lopen om een kaarsje aan te steken en/of even te bidden.

Menswording: donderdag en vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur

Menswording: **2e woensdag van de maand** 10.00 uur Eucharistieviering + koffiedrinken
andere woensdagen 10.00 uur Woord- en Gebedsdienst + koffiedrinken

Menswording: donderdag om 19.15 uur Avondgebed

Meerburgkerk: **elke woensdag** 09.30 uur Woord- en Gebedsdienst in de Schlatmannzaal, daarna aansluitend gelegenheid tot koffie drinken en elkaar te ontmoeten in de Herdershof, Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U vindt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 november.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 4 november.

